



KOZAN AKDAM-GÖKGÖZ KÖY KOŞUSU

Hayalden Gerçeğe Türkiye’de Bir İlk ve Tek Olmanın Hikâyesi

Abdullah KORKMAZ / İçişleri Bakanlığı - I. Hukuk Müşaviri Yrd.

2016 yılının Ekim ayında Kozan’da market işletmeciliği yapan sevgili dostum Hüseyin ÇETİN Akdam Köyü’nde bir koşu düzenleme fikrini benimle paylaştığında itiraf etmeliyim ki hem çok büyük bir mutluluk, hem de kısmi bir tereddüt yaşamıştım. Mutluluğumun nedeni, birçok büyük kentin bile organize etmekte zorlandığı bir koşu organizasyonu için bir köyün ortaya koyduğu cesaret ve istek, tereddüdümün nedeni ise bu düşüncede başarılı olunup olunamayacağı konusu idi.

Neyse ki, Hüseyin ÇETİN ve Musa SERDEM gibi dostlar bu işe benden daha çok inanmışlardı ve koşu

için kararlı bir şekilde ilk adımları attılar. Böylece Akdam’da Türkiye’nin ilk ve tek yol koşusu 2016 yılının Kasım ayında 100 civarında sporcunun katılımı ve köy halkının büyük desteği ile “Akdam Henis Koşuları” olarak gerçekleştirildi.

İlk koşunun başarı ile yapılabilmiş olması hem koşuya öncülük edenleri, hem de yörede yaşayanları cesaretlendirdi ve motive etti. Bu ilk koşudan altı ay sonra 7 Mayıs 2017 tarihinde daha fazla sporcunun katılımı ve artan seyirci desteği ile ikinci koşu yapıldı. İlk iki koşuda yaşanan heyecan, güzellikler ve farklı illerden gelen sporcular sayesinde Akdam Henis Koşuları’nın



Türkiye'de bilinirliği hızla arttı ve oluşan özgüven ile "acaba"lar ve tereddütler de ortadan kalkmış oldu. 15 Nisan 2018 tarihinde 21 km, 10 km, halk koşusu ve çocuk koşusu kategorilerinde yapılan üçüncü koşuya aynı tarihte Türkiye'nin farklı yerlerinde de koşular olmasına rağmen yaklaşık 300 sporcu katıldı. Bu

sayı henüz üç yıllık bir geçmişi olan bir organizasyon için hiç de azımsanacak bir sayı değildi. Böylelikle, üç yıl gibi kısa bir sürede koşuya katılan sporcu sayısındaki ciddi artış ve bölge insanının koşuyu sahiplenışı herkesi mutlu edecek düzeye ulaşmış oluyordu.

Koşuya katılan sporcuların büyük çoğunluğu Adana ve çevre illerden gelirken, son koşuya Ankara'dan tam 45 sporcunun katılımı koşunun tanıtımı ve yöre insanı için büyük bir destek ve motivasyon oldu. Bu şehirlerin yanı sıra, koşuya İstanbul dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden sporcu katıldı. Sevindirici olan şu ki, her yıl hem koşuya katılan sporcu sayısında, hem de sporcuları desteklemek üzere çevre il, ilçe ve köylerden gelen seyirci sayısı katlanarak artış göstermektedir.

Koşunun tanıtımı daha çok sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışıldı. Koşu sonrasında yazılı ve görsel basında ve özellikle sosyal medyada koşu organizasyonu ve orada yaşananlar konusunda övgü dolu yorum ve değerlendirmeler yapıldı. Bunun yanı sıra, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) da koşuyu internet sayfasında duyurarak koşu ile ilgili değerlendirmeleri de içeren fotoğraflı bir haber yaptı.

KADINLARIMIZ VE ÇOCUKLARIMIZ: KOŞU ONLARLA DAHA GÜZEL

Bu yıl hepimiz için gerçek bir sürpriz ve mutluluk kaynağı olan bir başka güzelliği daha yaşadık Akdam'da. Akdam köyünde yaşayan Öznur Çelik isimli bir kadın 10 km koşusunu yerel kıyafetler ve koşuya hiç de uy-

Akdam köyünde yaşayan Öznur Çelik 10 km koşusunu yerel kıyafetler ve koşuya hiç de uygun olmayan ayakkabı ile koştu, herkesin taktirini kazandı.





gun olmayan ayakkabı ile koştu. O köyde yaşayan bir kadının bu koşularda ilk defa koşuyor olmasının anlamı ve verdiği mesaj herkes için çok büyüktü. Öznur Çelik'in bu koşusu herkese örnek olacak güzellikte idi ve tabii ki kupa ve madalya ile ödüllendirildi. Sevgili Öznur'a kupa verilmesi esnasında seyirciler tarafından büyük alkış aldı ve ortaya koyduğu cesaret, özgüven ve mücadele herkesin takdirini kazandı. Ankara'dan bir otobüs ile topluca koşuya katılan sporcu arkadaşlarımızın dönüş yolunda aralarında para toplayarak aldıkları ve sevgili Öznur kardeşimize ulaştırdıkları koşu ayakkabısı ve spor kıyafeti Öznur'u ve herkesi mutlu eden güzel bir jestti. Öyle inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda yeni Öznur Çelik'ler ortaya çıkacak ve Akdam ve çevresindeki köyler ilk-

leri ve güzellikleri yaşatmaya devam edecekler.

Kadınların yanı sıra, sevindirici olan bir başka konu da, koşulara çocukların da dahil edilmesi ve her yıl koşulara katılan çocuk sayısının artış göstermesidir. Akdam Henis Koşusu'nda bu yıl 100 civarında çocuk koştu. Bu çocukların gözlerindeki heyecan, coşku ve sevinç o kadar güzel ve ümit vericiydi ki. Koşuyu düzenleyenler tarafından çocuklara madalya, kupa ve tişört verilerek çocukların ilgisi arttırılmaya ve özendirilmeye çalışıldı. Şu anda bile benim gözümde "şampiyon" olan bu çocukların içerisinde belki de ileride uluslararası arenalarda şampiyonlar çıkacak. Önümüzdeki yıllarda yerel halktan koşulara katılacak kadın ve çocuk sayısının hızla artacağından hiç kuşku yok.

YORGUNLUK GİDER MUTLULUK KALIR

Bir koşuyu planlamak ve sorunsuz bir şekilde sonuçlandırmak hiç de kolay bir iş değil. Tahmin edilebileceği üzere, Akdam Henis Koşusu bir avuç gönüllü insanın inancıyla ve büyük çabası ile yapılmaktadır. Bu insanların arkasında güçlü markalar, kurumlar ve sponsor desteği yok. Buna rağmen bu az sayıdaki insan bugüne kadar hem maddi hem de manevi her türlü zorluğun üstesinden başarı ile gelebildiler. Muhakkak çok zorlandılar; çok koşturdular; çok yoruldu ama yılmadılar ve başarılılar. İnsan kaynağı desteği ve maddi koşullar açısından çok daha iyi durumda olan birçok ilin bile başaramadığı bir yarı maraton (21 km) ve 10 km koşusunu Akdam köyünün etrafında birleşen insanlar ve benim köyümün (Gökgez) de içinde





bulunduğu çevre köyler birlikte başarabiliyor.

Üç yıldan fazla bir zamandır Türkiye'nin birçok yerinde maraton koşularına katılıyorum. Bu koşular çoğunlukla büyük kent merkezlerinde yapılmaktadır. Bu koşularda gözlemediğim şeylerin başında seyirci eksikliği, tanıtım eksikliği ve genel anlamda spora karşı ilgisizlik gibi negatif konuların fazlaca öne çıkıyor olmasıdır. Türkiye'nin birçok yerinde düzenlenen bu koşularda seyirci ile sporcu iletişimi oldukça zayıf düzeyde kalmaktadır. Özellikle büyük kentlerde yapılan koşularda sporcu arkadaşlarımız koşunun öznesi olmaktan ziyade, maalesef sadece birer sayı ve istatistik bilgisi gibi görülüyor.

Bu koşular ile kıyaslandığında Akdam Henis Koşusu'nun verdiği mesaj birçok koşudan çok daha güçlü ve insanlara dokunur türden. Bu koşu herkesin kendisinden bir şeyler bulabildiği, insanların insanlara dokunabildiği, yaşlı, kadın, genç ve çocuk her yaş grubundan insanın ilgi ile izlediği ve katıldığı bir koşu niteliğinde. Bu yönü ile bir koşudan beklenenin çok daha ötesinde mesajlar verebiliyor. Ben bu koşu dolayısıyla çevre insanının başarmakta olduklarına ve atmış olduğu adıma "yüz yıllık adım" diyorum. Orada tanık olduğumuz güzellikler bu nitelendirmenin hiç de abartı sayılmaması gerektiğini gösterecek kadar güçlü.

TEŞEKKÜR

Akdam Koşusu'nun bir hayalden gerçeğe dönüşmesindeki katkı ve desteklerinden dolayı başta Adana Valimiz Sayın Mahmut DEMİRTAŞ'a, Kozan Kaymakamı Şafak GÜRÇAM'a, ulaşım desteği sağlayan Adana Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Hüseyin SÖZLÜ'ye, sevgili Hüseyin



ÇETİN'e, Musa SERDEM'e, Akdam Köyü Muhtarı Güray YORGUN'a, Gökgöz Köyü Muhtarı Fazlı KORKMAZ'a, Henüzçakırı Muhtarı Ahmet AVCI'ya, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa KANDEMİR'e, Kozan OSB Müdürü Fatih AYDIN'a, Kozan Öğretmenevi Müdürü Abdullah AVCI'ya, Veysel DEMİR'e, Ali ARSLAN'a, Nazım ÖZTÜRK'e, ÜNAL OTOMOTİV'e, AKÇATEKİR SUCUKLARI'na, isimlerini unutmuş olabileceğim diğer spor gönüllüsü insanlara, koşulara katılan veya katılmayan bütün sporcu dostlarıma, oraya gelerek köy içinde ve yol boyunca koşucuları destekleyen yediden yetmişe her insanımıza, özellikle sevgili kadınlarımıza ve çocuklarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Koşuların olmazsa olmazları fotoğrafçı dostlardan Yasin KÖSE, Mustafa KÖSE, Fadime ŞENER, Selahattin İLTER, Fatih KÖSE ve isimlerini unutmuş olabileceğim diğer fotoğrafçı dostlara çok teşekkür ediyorum.

SON SÖZ

Düzenlenmesinde küçük de olsa benim de emeğim ve katkım bulunan Akdam Henis Koşuları henüz üç yıllık bir geçmişe sahip. Büyüyerek,

serpilerek, güzelleşerek, gelişerek ve öğrenerek devam ediyor ve edecek. Bu koşunun arkasında güçlü sponsorlar yok. Yüreğini ortaya koyan insanlar var. Bu koşuyu sahiplenen içten ve sıcacık bölge insanı var. Koşuya katılarak veya katılmamakla birlikte yüreği bizlerle olan sevgili sporcu dostlar var. Kısacası bu koşunun sahibi herkes, yani bizleriz. Akdam Henis Koşusu'nun en büyük güvencesi ve gücü de bu zaten.

Gururla belirtmekte fayda var ki, bu koşu Türkiye'de bir köyün gerçekleştirdiği ilk ve tek köy koşusu olma özelliğine sahip. İnşallah ilerleyen yıllarda Akdam köyünün atmış olduğu bu adım diğer köylerimize de örnek olur ve bu tür köy koşularının yanına yenileri eklenir.

Akdam Henis Koşuları'nın eksikleri yok mu? Tabi ki var. O eksikleri azaltmak için her koşudan bir şeyler öğreniyoruz ve geliyoruz. Eksikler olmakla birlikte yaşanan güzellikler sayılamayacak kadar fazla.

Seneye ve sonraki senelerde çok daha güzel "Akdam Henis Koşuları"nda görüşmek üzere...

Sevgiyle, sağlıklı, sporla...