



Adnan TÜRKDAMAR
Niğde Vali Yardımcısı

MİLLİ VE YERLİ POLİTİKALARIN MALİYETİ

Ülkemize-varlık ve bağımsızlığımıza karşı Ergenekon, Balyoz, Sarıkız, Ayışığı, Selam-Tevhid, Gezi, 17-25 Aralık Hükümet Darbesi, MİT Müsteşarının alınmak istenmesi, tırların durdurulması ve Genel Kurmay Başkanı'nun tutuklanması, MHP milletvekillerinin görüntülerinin yayınlanması, CHP Genel Başkanının kaset kumpasıyla değiştiril-

mesi, PKK'nın hendek zulmü, Başbakan'a karşı girişimler ve 15 Temmuz hain darbe girişimi, Büyükelçiye suikast, Rus uçağının düşürülmesi, döviz operasyonu ve daha onlarca saldırının ve ilan edilmemiş asimetrik savaşın sebebi ne ola ki? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım. Aramamızı hayatın her alanında yapalım. Bakalım karşımıza ne tür bulgular çıkacak.



Şehirleri büyükşehir ve bütünşehir olarak güçlendirirken valilikleri güçlendirmek, özellikle karargahtaki hukuk, teftiş, planlama birimlerini donanımlı personelle takviye etmek İl İdaresi Sistemini güncelleyip kuvvetlendirmek gerekmektedir.

Öncelikle **yakın tarihimizde** “Devrim” otomobilinin başına gelenleri, 1928’de Nuri Demirağ tarafından Kayseri’de üretilip yurtdışına ihraca başlayacak olan ilk Türk uçağının THK tarafından verilen siparişlerin iptalini, ASELSAN tarafından üretilen ve devamı gelmeyen ilk cep telefonları, otuz yılda bitirilemeyen Bolu Tünelini, Aselsan mühendislerinin başına gelenleri, Isparta’da

düşen uçağı ve bilim adamlarını, Petro Kimyaya girme kararı alan Sabancı’nın başına geleni ve sayısız suikastleri hatırlamakta fayda var.

Ulaşım ve enerjide, Marmaray, yüksek hızlı tren, büyük havaalanları, Kanal İstanbul, Dünyada 450 adet olup ülkemizde hiç olmayan Nükleer Santral kurma kararı, otoyollar, duble yollar, uzun tüneller, köprüler.

Kamu yönetiminde vatandaşı müşteri gibi görüp kamu hizmetinin hızlı etkili verimli olmasını isterken ve performansı ve yönetişimi öncelersen; kamu yararını, kamu düzeni ve kamu güvenliğini öteleyen bir sistemden yeni kamu yönetimi anlayışı ile vatandaşı insan olarak görüp hem hızlı, etkili ve verimli kamu hizmeti hem kamu yararını birlikte önceleyen bir sisteme dönüşün işaretleri.

Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığında sağlık-halk sağlığı-hastane ayrımı saçmalığından vazgeçip on yıl sonra yeniden **il idare sistemine dönüşmesi** diğer alanlarda da küresel sistemin ve neo-liberal politikaların kazığından ülkemizin kurtulma şansını yakaladığı ümidini doğurdu.

Şehirleri büyükşehir ve bütünşehir olarak güçlendirirken valilikleri de güçlendirmek, özellikle karargahtaki **hukuk, teftiş, planlama** birimlerini donanımlı personelle takviye etmek İl İdaresi Sistemini güncelleyip kuvvetlendirmenin tam zamanı.

Para, personel ve politika kaynağı hastanelerin valilik denetim ve gözetiminden kaçırılması, stat güvenliğinin, yetersiz özel güvenlik personeline devredilmesi, birkaç ili kapsayan ve anlamsız ve masraflı yurt dışı geziler dışında ciddi hiçbir projeye imza atmayan **kalkınma ajansları** da küresel sistem ve taşeronu FETÖ’nün yutturmasıydı.

Kalkınma ajanslarının kaldırılması halinde çoğu torpilli ve sınırsız ve faydasız yurt dışı gezilerde boy gösteren personelin mağdur olması istenmiyorsa valilik il planlama ve koordinasyon müdürlüklerine alınıp devlet terbiyesi ve hiyerarşik sistem içerisinde daha faydalı olacakları tartışılmaz.

Milli eğitimde, müfredatın değerlerimize uygun olarak yeniden yazılmasının yanında; ergenlik çağındaki çocukları anlamsız ve sanal bir ya-





rişâ sokan FETÖ'nün dersanelerine insan devşirmeye yarayan TEOG sınavlarının da kaldırılmasını Yerli ve Milli Politikalara dönüş kapsamında değerlendirebiliriz. Müzakere, muhakeme, analiz, sentez yapamayan, itiraz etmeyen, sorgulamayan ve ülke ve dünya meselelerinden kopuk, dertsiz-tasasız bir gençlik FETÖ tarafından kolayca esir alınabildi. Bundan sonra inşallah sınav maratonundan kurtulan gençler kafasını toparlayıp bilime, sanata, edebiyata, spora yer verecek ve daha doğal, mutlu nesiller yetişecektir.

Tarımda, Şeker Kurumunun ve Türkiye Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 696 sayılı KHK ile kapatılması ve yetkilerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilmesi, tarla günleri ve tarım fuarlarına ağırlık verilmesi, yerli ürünlerin öne çıkarılması da küreselciğin dayatmalarından olan özelleştirmelerden ve düzenleyici kurullar rejiminden dönüş hazırlığı olarak değerlendirilebilir.

Silah sanayiinde her yıl yerli üretim oranının artması ve % 50'ye çıkması, Milli Piyade Tüfeği, Milgem, ATAK, İHA ve SİHA'lar, ATMACA,

HÜRKUŞ gibi tamamen yerli markalarda artış, Yüksek hızlı trende yerli üretimde teşvik, **ihalelerde yerli üretime getirilen teşvikler**, inşallah tarım teknolojileri, ilaç ve sağlık teknolojileri ve uzay sanayiinde de yerli ve milli markalara yönelik hatta yerli otomobilde yıllardır babayığit aranması ümit verici gelişmeler olarak gözlemlenmektedir.

Dış politikada komşuların toprak bütünlüğüne saygı "yerli ve "milli" dış politika, "milli duruş" olarak değerlendirilmelidir. "Ankara Kriterleri" uygulanmaya başlamıştır. Uluslararası ilişkilerde sadece gücün değil, insanlığın, adaletin, hakkın, hukukun, şefkat ve merhametin de yeri olduğu; Sümer, Eti, Asur, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı, medeniyetlerinin bileşkesi olan Anadolu'nun derin tarihindeki tecrübeleri insanlığa sunma vakti gelmedi mi?

Şehirler Kentsel Dönüşümle yeniden kurulurken **"mahalleleri, sokakları, evleri"** yerli ve milli anlayışla yapamaz mıyız? Hanelerimiz çekirdek aile yerine tarihimizdeki gibi dedeler, nineler, anneler, halalar, dayı ve amcalara açık mutlu ve huzurlu çocuklar, birbirini koruyan

kaynana ve gelinler, yenge ve görümcüler olamaz mı?

Medyada, haberler, diziler, programlar ne kadar yerli ve milli? TV kanalları halkımızın moralini yükseltiyor mu, ruh sağlığını bozuyor mu? TRT' de gerçek tarihimize ve ruh kökümüze uygun dizilerin ucundan kısısından boy göstermesi yeterli mi?

Son on beş yılda yapılanlar esaretten kurtulup tam bağımsızlığımızı kazanmakta olduğumuzu göstermekte. Yakın tarihte binde birini yapmaya kalktığımızda dünyayı başımıza dar edenler yukarıda sayılanlara tahammül edemeyip tüm güçleriyle ve bildikleri oyunlarla saldırmakta.

Madem asimetrik savaş altındayız ve madem beka sorununu iliklerimiz kadar hissediyoruz; savunma sanayiinde, ulaşımda, bilişimde, sağlık yönetimi ve sağlık teknolojilerinde, gıda-tarım ve ziraat teknolojilerinde, eğitim-öğretimde, mimaride, bilim ve sanatta iç ve dış siyasette, kamu yönetiminde "yerli- milli" olanı tercih etme, destekleme ve uygulamanın tam zamanıdır.

