

İçişleri Bakanlığında Önemli Yayınlar

İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütlerinin içyüzünü ortaya çıkaran yayınlar yapılmaya devam ediyor. 2017 yılında yayımlanan 5. Kitap DHKPC'nin gerçek yüzünü göstermeyi amaçlamaktadır. 6. Kitap ise DEAS'ın deşifresini göstermektedir.



Bir Terör Örgütünün Bitmeyen Senaryosu

Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça Gerçeği

“Sahiplenmek bir cephe geleneğidir. Daha önceki direnişlerimizi nasıl sahiplendiysek bu direnişimizi de sahiplenmeliyiz, halka mal etmeliyiz. KEC’liler olarak direnişimizin sesini duymayan kamu emekçisi kalmamalı. Nuriye ve Semih’in direniş türküsü sizlerin diline söz olmalı. Direnişimizin ajitasyon ve propagandasını yapmak için gitmediğimiz okul, hastane, işyeri kalmamalı.”

Türkiye, yarım asırdan fazla bir süredir, yabancı istihbarat örgütlerinin ve küresel güçlerin güdümündeki aşırı sağ-sol örgütlerle ve bunların yarattığı terörle mücadele halindedir. Özellikle 1980 öncesi on yıllık döneme, literatüre “Anarşi Dönemi” olarak geçecek kadar sa-

yıları ve eylemleri artan bu örgüt yapılanmaları, bugüne kadar onbinlerce insanımızın hayatına mal olmuşlardır.

Türkiye, yarım asırdan fazla bir süredir, yabancı istihbarat örgütlerinin ve küresel güçlerin güdümündeki aşırı sağ ve sol örgütlerle, bunların yarattığı terör ve şiddetle mücadele halindedir.

1980 sonrasında ortaya çıkan PKK'nın, eylem alanı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu kırsalını seçmesi, aslında 1980 öncesi dönemin şehir örgütlerinin şöhretini biraz gölgelemiş, 12 Eylül darbesinin etkisiyle deyim yerindeyse unutulmasına sebep olmuştur. Eskinin şehirlisi “anarşi”si PKK ile beraber “dağlı terör” olmuştur. Böylece toplumsal hafıza, terörü PKK üzerinden tanımlar hale gelmiştir. Ancak 1980 öncüsünün özellikle Marksist-Leninist-Sol çizgisindeki terör örgütleri yapılanmalarını devam ettirmiş ve DHKP-C, DEV-SOL, DEV-GENÇ gibi örgütler, kimliklerini ve cinayetlerini sürdürmüşlerdir.

Elinizdeki bu kitapçık, birilerinin görmezden geldiği ve göstermeye çalıştığı; yaptıkları kanlı ey-

lemleri değişik algı oyunları ile unutturmaya, neredeyse basit bir öğrenci eylemi gibi pazarlamaya, hatta **tescilli katillerini dahi şirin fotoğraflarla masum bir genç kız olarak dünyaya yutturmaya çalıştıkları DHKP-C'nin** son dönemdeki yeni bir algı operasyonunun deşifresine yöneliktir.

Okuyacaklarınız, elbette ki sizleri değil ama emin olunuz ki birilerini çok rahatsız edecektir.

Türkiye, eli kanlı bir terör örgütünün kara propagandasıyla karşı karşıyadır. Ne açıklık grevi yapan kişiler tamamen masum, kendi hallerinde yaşayıp giden kamu görev-

lileridir ne de devletin bu işlemde ortaya koyduğu bir haksızlık ve yanlış değerlendirme sözkonusudur. Devlet esasen bu işin en başında kişilerin yaptıklarını, ortaya koydukları eylemlere, yürüyen davalarına bakıp kendi bünyesinde çalışmaya uygun görmediğini beyan ederek bir tercih kullanmıştır. Devletin sizi alelade bir sokak kavgası yüzünden işinizden atması garip olabilir ancak terör örgütüyle iltisaklı olduğunuz şüphesiyle hakkınızda yürüyen 4 tane veya 12 tane dava varsa, bu tercih çok garip midir?

Hepsinden öte, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'yı ikonlaştıran bu

eylemde bir araya gelen kesimlerin özelliği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neyle karşı karşıya olduğunun en açık göstergesidir.

Bizim terörle mücadelemizin ana felsefesi, insan hayatının kutsallığına dayanmaktadır. Ancak birileri bu kanlı yapıya bilerek veya bil-meyerek destek olmakta, sözkonusu kişiler üzerinden yapılan bu terör örgütü propagandasına alet olmaktadır. Devletimiz, hukukun üstünlüğü ve kamu düzeninden yana olan tavrını koruyacak ve egemenlik haklarına yönelmiş her türlü tehdide karşı dimdik ayakta duracaktır.



6. Türkiye'nin DEAS ile Mücadelesi

I. ve II. Dünya Savaşlarının yarattığı yıkım ülkeleri savaşı yeniden tanımlamaya itmiştir. Günümüzde "**Vekaletler Savaşı**" olarak adlandırılan taşeron terör örgütleri üzerinden yaşanan menfaat çatışmaları, istihbarat örgütleri eliyle yaratılan iç savaşlar, askeri darbeler ve iç karışıklıklar, işte böyle bir tercihin sonucudur.

Türkiye DEAS'e karşı çok boyutlu bir mücadele stratejisi yürütmektedir.

DEAS'a yönelik iç güvenlik operasyonlarının yanında Yabancı Terörist Savaşçılarla (YTS) etkin mücadele yapmakta, DEAS'a karşı oluşturulan uluslararası koalis-yona güçlü destek vermekte ve terörizmin finansmanının önlemesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.

Çatışma alanları olarak küresel karar alıcılar tarafından belirlenen bölgeler ise **Ortadoğu, Kuzey ve Orta Afrika**'dır.

Bu anlayışın bir ürünü olan DEAS terör örgütü, "**gökten zembille inmiş gibi**" bir anda ortaya çıkmış ve kanlı eylemlere imza atmıştır.

İslam adına kurulmuş olduğunu iddia etmesine rağmen, neredeyse bütün tahribatını İslam'a ve İslam toplumlarına yapan bu kanlı örgüt, bütün yayılmasını Suriye ve Irak gibi -mezhepleri farklı olsa da- Müslüman ülkelerin topraklarında gerçekleştirmiştir.

Kullanılan silahların menşei farklı ama tetiği çekenin de ölenin de Müslüman olduğu bu garip savaş, aslında bu terör örgütünün gerçek kimliğini de ifşa etmektedir.

Örgütün temel İslam değerleriyle bağdaşmayan eylemleri; örgüt üye-



lerinin çoğunlukla batılı ülkelerden kaçıp gelen birçoğu anavatanlarında suça karışmış bozuk sicilli kişiler oluşu; örgütün teknik konularda yine bu ülkelerin mühendislerinden hizmet satın alması, aslında gerçek kimliğinin İslâm'la uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığını açık biçimde ortaya koymaktadır.

Dünyayı dinler üzerinden kutuplaştırmayı hedefleyen bir aklın ürünü olan DEAŞ terör örgütü, **"İslam adına İslamla savaşıyor"** bir görüntü vermektedir. Örgütün eylemleri İslam'a ve Ortadoğu'ya vurma noktasında küresel karar alıcılara dünya kamuoyu nezdinde bahane vermektedir. Dini kazanımlardan ziyade, Ortadoğu'nun yeniden paylaşımına taşeronluk etmeye çalışan ve bölgenin küresel güçler arasında bir mücadele alanı haline gelmesine neden olan bu örgüte karşı, öncelikle İslam dünyasının bilinçlenmesi ve bilgi sahibi olması, akan kanın durması için şarttır.

Elinizde tuttuğunuz bu kitap işte böyle bir zorunluluk doğrultusunda hazırlanmıştır.

Türkiye'nin laik ve demokratik bir rejime sahip olması, DEAŞ'a karşı savaşmak amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyonun önemli bir parçası olması, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı doğrudan müdahalede bulunması, Türkiye'nin Musul'un Başika ilçesinde kurulan eğitim kampında asker bulundurması ve DEAŞ'a karşı yerel güçleri eğitmesi, ülke içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar ve sınır hattı boyunca alınan güvenlik önlemleri sayesinde örgüte eleman aktarımının önemli ölçüde engellenmesi nedenleriyle DEAŞ terör örgütünün Türkiye'ye karşı

oluşturduğu tehdit potansiyeli devam etmektedir.

Suriye ve Irak'taki otorite boşluğundan faydalanarak birçok bölgeyi ele geçiren DEAŞ terör örgütüne karşı yürütülen mücadele neticesinde örgüt kayda değer bir kayıp yaşamıştır.

Hiç şüphesiz Türkiye gerek uluslararası koalisyona sunduğu destek, gerekse doğrudan müdahale yoluyla bu konuda önemli bir rol oynamış, kalıcı bir çözümün tesis edilmesi maksadıyla Cenevre ve Astana gibi uluslararası girişimlere öncülük etmiştir ve bu çabalarını sürdürmektedir.

Ancak DEAŞ terör örgütü kesin bir yenilgiye uğratılmamış, kendisine karşı mücadelede aktif rol alan ülkelere karşı terör saldırılarını sıklaştırmıştır. Bu açıdan 2017 yılı itibarıyla Türkiye, İngiltere, Rusya, İran gibi ülkelerde büyük oranda sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan ve özellikle toplumsal kullanım alanlarında ön plana çıkan terör saldırıları düzenlemiştir.

Ayrıca terör örgütünün bünyesinde yabancı terörist savaşçıların önemli bir yeri olması ve dünyanın çeşitli bölgelerinde DEAŞ'a bağlılığını ilan eden oluşumların ortaya çıkması ile örgütün "yalnız kurt" eylemi yapabilecek eleman kaynağına sahip olması dikkate alındığında, DEAŞ'ın küresel tehdit olma konumunu koruduğu görülecektir.

Diğer taraftan, Irak ve Suriye'deki çatışmalı durum içerisinde meydana gelen otorite boşluğu DEAŞ'ın yanı sıra birçok farklı fraksiyondan terör örgütünün zemin kazanmasına/alan kontrol etmesine neden olmuştur. Özellikle PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG terör örgütü DEAŞ'a karşı girdiği çatışmalar sonucu, devlet otoritesinin olmamasını da fırsat bilerek ele geçirdiği alanlarda kendisine muhalif ya da organizasyonu dışındaki bölge halkına

Kendisine muhalif ya da organizasyonu dışındaki bölge halkına karşı; zorla göç ettirme, konut dokunulmazlığını ihlal, suikast, adam kaçırma, alıkoyma, yağma gibi terör faaliyetlerinde bulunmuştur.

karşı; zorla göç ettirme, konut dokunulmazlığını ihlal, suikast, adam kaçırma, alıkoyma, yağma gibi terör faaliyetlerinde bulunmuştur.

Bu bakımdan çatışmalı konumdaki ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, bölge halkının demokratik taleplerinin karşılanması ve kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi amacıyla uluslararası girişimlerin ve devletlerin öncülüğünde bir çözüm Türkiye'nin sorunun başlangıcından itibaren savunduğu hususlar olmuştur. Zira bir terör örgütünü yok etmek için başka bir terör örgütünü kullanmak kalıcı çözümün tesis edilmesi yerine, terör örgütlerinin doğal karakteristiği nedeniyle yeni mağduriyet alanları oluşturması yönüyle kaçınılmazdır.



Yerel Yönetimlerde Memurlara Uygulanacak Disiplin Cezaları

Enver SALİHOĞLU

Vali Enver Salihoğlu'nun yeni bir kitabı yayımlandı. Bu kitap, yerel yönetimlerde memurlara uygulanacak disiplin cezaları konusunda literatüre çok önemli katkılar sağlayacak bir nitelik taşımaktadır.

“Yerel yönetimlerde çalışan 657 sayılı Kanun’a tabi personele uygulanan disiplin cezaları genel olarak devlet memurlarına uygulanan disiplin cezaları gibidir. Ancak gerek disiplin amirlerinin belirlenmesinde, gerekse disiplin kurullarının oluşumunda bazı farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca farklı cezalar da öngörülmektedir.

Kitapta bu yönüyle hem yerel yönetim personeline hem de diğer devlet memurlarına ışık tutacak açıklamalara yer verilmiştir.”

Künye : Salihoğlu, E. (2017) **“Yerel Yönetimlerde Memurlara Uygulanacak Disiplin Cezaları”**, İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları.