



MÜLKİ İDARE VE DEMOKRASİNİN GÜVENLİĞİ

“Yaşam geriye bakarak öğrenilir, ileriye bakarak sürdürülür” özdeyişini gözden uzak tutmadan, demokraside geldiğimiz noktanın önemini bilip, bunu daha güçlü ve sarsılmaz biçimde halkın yaşam tarzı olarak benimsemesini sağlamalıyız.



Halil NİMETOĞLU
E.Vali

Mülki idare amirleri gerek İmparatorluk, gerekse cumhuriyet döneminden, günümüze kadar, her konuda önemli görevleri üstlenip gerçekleştirdiler.

Başta kırsal kesim olmak üzere her alt yapı yatırımında bunların en uygun biçimde yaşama geçirilmesini sağladılar. Eğitim, sağlık, yol, su ve köylerin elektriğe kavuşturulması bu alanda öncelikle verilebilecek örneklerdir.

Bunun yanında buldukları yerlerde, devlet yönetiminin güçlü bir biçimde sürmesini sağladılar.

Bu yazının sınırlarında kalarak bu konuda yabancı bir devlet adamının değerlendirmesine yer vermek istiyorum.

İngiliz siyaset adamı ve Başbakanlarından Salisbury, 1800’lü yıllarda İstanbul’da çeşitli görevlerde bulunur. Anılarında; Osmanlı’ya yer ayırır. Osmanlı’nın “hasta

adam” tanımlamasından, en az iki yüzyıl önce battığını, fakat “**mülki idare amirleri**” sayesinde ayakta kalabildiğini dile getirir.

Tarihten gelen bu ses yanında, Mülki amirlerin çok uzak sayılmayacak geçmişten bugüne neler yaptıklarını biliyoruz.

Kurtuluş savaşı sonrası ülkenin yeniden yapılanmasında ve cumhuriyet rejiminin yerleşip kök salmasında hep önde yer aldık.

Özellikle Atatürk ilke ve Devrimlerinin, Cumhuriyet esas ve kurumlarının insanımızca içselleştirilip, yaşam tarzı olarak benimsenmesinde öncü olduk.

Yeni rejim ve bunun esaslarına dönük her saldırı ve kötü emele, şiddetle karşı koyarak, bunları koruma gayretini herkesten daha çok gösterdik.

Bunun içindir ki; büyük önder Atatürk'ün çok kişi ve kuruma nasip olmayacak;

“İdareciler;

Bana içten sevgilerini haykıranlar, yarım asırdan beri Türk ulusunun tam anlamıyla millet olmasına çalışan, onunla en modern bir Türk Devleti kurmak için insanlık fedakârlıklarının hiçbirini kendilerinden esirgemeyen, kültür, idare, intizam, devlet anlamlarını en son ilmi telakkilere göre tebellür ettirmeye çalışmış ve çalışan yüksek değerlerde arkadaşlarımdır.

Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha güçlüdür.”

Diye ifadesini bulan takdirlerine mazhar olduk.

Devlet yönetiminde, mülki idare sistemiyle, bunun içinde yer alan mülki idare amirlerinin görevleri bugün daha çok çeşit ve önem göstermektedir.

Dünya 4. Sanayi devrimini yaşama-ya başladı. Bilişim çağındayız. Bu çağı ülke ve toplum olarak ıskalamadan tüm esas ve kurumlarıyla yaşama geçirmeliyiz.

Bunda da mülki idare amirleri fonksiyonlar yerine getirecektir.

Devletlerin çoğu, demokrasiden, çoğulcu rejimlerden uzak kalmamının büyük sıkıntılarını yaşamaktadır. Bu rejimi elde etmiş olanlar da bunun güvenliğini sağlama uğraşındalar.

Cumhuriyeti, çoğulcu demokrasiyle buluşturduktan sonra, yaşanan tüm sıkıntı ve olumsuzluklara karşın rejimi bugünlere taşıdık.

“Yaşam geriye bakarak öğrenilir, ileriye bakarak sürdürülür” özdeyişini gözden uzak tutmadan, demokraside geldiğimiz noktanın önemini bilip, bunu daha güçlü ve sarsılmaz biçimde halkın yaşam tarzı olarak benimsemesini sağlamalıyız.

Bu konuda; aile içi eğitime, eğitim kurumlarına, iş yerindeki eğitimlere, “en büyük eğitici yöneticidir” diyen bilge kişiye hak verircesine, mülki idare amirlerine büyük görevler düşmektedir.

Vali ve kaymakamlar; “demokrasinin güvenliğini” sağlamada da her zamankinden daha duyarlı ve başarılı olacaklardır.

Bu bakımdan;

Görev yaptığımız il ve ilçelerde, halkın demokrasi yolunda eğitimini gözeterek, bunu yaşam tarzı olarak benimsemesine, tutum ve davranışlarımızla örnek olmalıyız;

Görevimizi yürütürken yasa dışı davranış ve isteklere şiddetle karşı koyup, hukukun korunması ve üstünlüğüne önem vermeliyiz

Tüm çalışma arkadaşlarımızı, demokratik ilke ve anlayışa yönlendirmeliyiz, bireysel ve grupsal birliklerde bunu hep gözetmeliyiz;

Görevimizi yürütürken yasa dışı davranış ve isteklere şiddetle karşı koyup, hukukun korunması ve üstünlüğüne önem vermeliyiz;

Kişilerin, sivil toplum kuruluşlarının hak ve özgürlükleriyle, bunların yasalar çerçevesinde, yaşama geçirilmesinde, tarafsız davranıp örnek olmalıyız;

Başta görevimizle ilgili olanlar olmak üzere yasaları, idari esas ve gerekleri ayırım yapmadan insanlara sabırla anlatmalıyız;

İdarenin temel ilkelerinden en başta gelenin “yaşamı kolaylaştırmak” olduğunu unutmamalıyız.

Tüm bunların yanında görevimizi yürütürken;

Anayasamızda ifade edildiği gibi; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu;

İlke ve esaslarının, devlet yapımızın ve çalışmalarımızın temelini oluşturduğunu daima gözetmeli, ödünsüz olarak yaşama geçmelerini sağlamalıyız.

Tüm Mülki İdare Amirlerinin; “demokrasinin güvenliğini” gözetip sağlamada her zamankinden daha büyük duyarlılıkla başarılı olacaklarına inancımı belirtir;

Saygılar sunarım.