

YAŞAM VE ÖLÜM KOKUSU

Zeynep ASLAN KESMÜK

Bombalar patlıyor, şehirler yanıyor, insanlar kıyameti yaşıyor. Yaşayan da yaşatan da insan. Her yer yıkık dökük harabe. Kan revan içinde caddeler. Evler yıkılmış, altüst olmuş şehir ve et parçaları sıçramış sağa sola. Kiminin bacağı kopmuş, kiminin kolu, kimi boğularak ölmüş gazdan, dumandan, kimi de enkaz altında kalmış ve bembeyaz olmuş gözü açık cesetler.

Bunu yapan kendince haklı bir gururla oturmuş sofrasına yiyor yemeğini.

Yüzünde tebessüm hakkım olanı aldım diyor ve insan olamayanlar yok ediyor, çaresiz insanı.

İnsanın olduğu yerde hem yaşam hem de ölüm kokusu var. Kim ister ölümün bu kadar acımasız ve haince olmasını. Ölen canlar aciz, öldüren can acımasız. Duygular iç içe geçmiş, karışmış birbirine ve yine insanın olduğu yerde kötülük girmiş, hırslar girmiş kalplere. Hangi el ve nasıl bir hırs yaptırabilir ki bu acımasızlığı, o masum bakan gözlerle. Geçmişten günümüze bu soykırımlar ne için, herkes canının telaşında yaşam savaşı verirken ölüm savaşı ne için? Eşi, dostu, anası, babası, çocuğu gelmez mi

aklına insan olanın. Bir gün yaşanan bu kıyametin aynısı bana ve sevdiğime yaşatılırsa ve benim de elim kolum bağlanıp aciz kalırsam ne yaparım ben diye düşünmez mi?

Düşünseydi, olabilir miydi Azrail'in ta kendisi. Düşünebilseydi, bir gram vicdanı olsaydı yine yaparmıydı, izin verir miydi yapmak isteyenlere ve kendisine?

Ölüm kimi zaman sessiz geliyor, nefes aldırıyor, kimi zaman da büyük bir gürültüyle yıkıyor, yakı-

yor her şeyi ve herkesi. Kimi hasta yatağında can veriyor, kimi trafik kazası geçiriyor, kimi bilinmeyen bir sebeple sonsuz uykuya gözlerini kapatıyor. Ya savaşın kucağında olup da ölümü beklemek, nasıl ve nereden geldiğini bilememek ve sevdiğilerle birbirine sarılmışken bir bombanın tepene ineceğini düşünmek, kendi canından çok sevdiğilerin için endişe duymak ve gözlerine bakmamak ya da son kez bakıyor olduğunu düşünmek.

Kader böyleymiş diyoruz belki de. Onun da kaderi bu.

İnsani duyguların yok olduğu, zalimliğin, kararın gözün, nefsin haksız rekabeti ve galibiyeti maalesef bu savaşlar. Sebepler değişse de değişmeyen bir şey var, o da ölüm.

Bir insanı bilerek öldürmenin cezasına hem Kur'an-ı Kerim de hem de hadislerde açık bir şekilde değinilmiştir:

"Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. (Nisâ Suresi- 93 . Ayet)¹"

"Onlar, Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapmazlar; haksız yere, Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira (bilirler ki) bunları işleyen kimse cezasını bulacak. (Furkân Suresi- 68 . Ayet)²"

Hadisi Şeriflerde³;

- Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) der ki: Resûlullah şöyle buyurdu: "Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir mü'minin öldürülmesi, Allah katında, dünyanın zevâl bulup yok olmasından daha büyük (bir hâdise)dir." (Nesâî, Tahrîmü'd-Dem, 2/3984.
- Abdullah bin Mes'ûd (r.a.) der ki: Nebiyy-i Ekrem şöyle buyurdu: "Kiyâmet günü insanlar arasında ilk görülecek dâvâ, kan dökmele ilgili olanlardır." (Buhârî, Diyât, 1; Müslim, Kasâme, 28)

İnancımız gereği yapılan zulümlerin cezasız kalmayacağını biliyoruz. Lakin bu katliamin, sivil insanları, çocukları hedef alması bir soykırımın yapıldığının göstergesi olmasına rağmen, insan haklarının ve güçlü devletlerin sessiz kalması, komik bir şekilde "kınıyoruz" gibi basit cümlelerinin söylenmesi yapan kadar, seyirci kalanları da suçlu konumuna getirmektedir.

Devler karşısında bir karınca olan duyarlı insanlar ise, sokaklara dökülüp destek olduklarını gösterme mücadelesinde. Sosyal mecalardan paylaşım yapıp, yapılan yanlışların durdurulması için mesajlar, videolar ve görsellerle daha çok insana ve kitleye ulaşmanın çabasında. Yaptıkları küçük gibi görünen büyük bir boykot aslında. Kocaman bir vicdana sahip, yüce gönüllü bu insanların yaptıklarını takdir edip destekliyorum.

Geçtiğimiz günlerde şehit edilen Filistinli bir gencin, tebessüm ve gülümsemesinin olduğu bir video izledim. Birkaç gün aradan sonra izlediğim o videonun canlandırmasını yapan, sahnede 4-5 yaşlarında bir çocuğun olduğu farklı videolar görmeye başladım. Bilinçsizce, aileler tarafından yayınlanan bu videolar şaşırtıcı ve gerçekti. Düşünmeden yapılan bu boykot şekli bana göre yanlış bir yol olmuştur.

Çocuklar bu dünyadaki en kıymetli varlıklarımız ve böyle bir zulümde görüntü malzemesi kesinlikle olmaz. Yapmayın canlar, cahillik etmeyin lütfen. Boykot yapmak istiyorsanız almayın o ülkenin ve destekçilerin ürettiği malzemeleri, evinize sokmayın. Çocuğunuzun boğazından geçirmeyin haram olanı. Zulme karşı durduğunuz, kinadığınızı gösterecek farlı bir yol bulun lütfen. Yoksa adını söylemek istemediğim, cansız mankenlerin sarıldığı kefeni andıran bezlerle reklam yapan, acı durumdan kendine malzeme çıkaran firmadan hiçbir farkınız kalmayacak.

Günümüzde yaşanan bu durumlara bakınca gerçekten aklım karışıyor. Bir tarafta acımasız zulüm yapan insanlar, bir tarafta canının derdine düşmüş nereye gideceğini bilemeyen yürekler, bir tarafta yaşanan durumları malzeme yapanlar. İyi ve kötünün garip dengesizliğini gösteriyor ve düşüncesizce olan hareketler izlediğim yabancı filmlerdeki zombileri hatırlatıyor bana. Her yere saldıran, ne yaptığını bilmeyen, akıl ve beyin çalışması kaybolmuş, insan görünümümlü canavarlar.

Uzağımızda olmayan çok yakınıımızda yaşanan bu savaş, çoğumuzun canını yakıyor biliyorum ve artık millet olarak uyanma vakti çoktan geldi, geçiyor. Bırakın sizi avare eden boş işlerle uğraşmayı, algınızı karıştıran, düşünme ve sorgulama yetinizi kaybettiren programları takip etmeyi. Geçmişten bu güne bizlerin ve çevremizde yaşayan Müslüman ülkelerin başına gelenlere bakın lütfen. İnsanların ülkelerine önce küçük küçük, sonra büyük kıyımlarla planlı bir şekilde nasıl el konuluyor. Dersler çıkarın.

Bu vatanda evladının özgür ve mutlu bir şekilde yaşamasını istiyorsanız sahip olduğun bir karış toprağın dahi kıymetini bil. Başka vatan yok, başka bayrak yok. Bize bizden başkasının faydası yok. Bırak dış güçleri, bırak din zannedip cahilce yaşadığınız uç noktaları, ilim, bilim yap. Kendini ve evladını donanımlı ve güçlü yetiştir. Aç gözünü, kulağını ve çıkar at gözlüklerini. Tarafsız, yansız olan seni ve bu toplumu, bu ülkeyi zirveye taşıyacak değerlere sahip çık, sarıl. Yaşadığımız bu hayatın tekrarı yok. Giderken arkada bırakacakların ile senden sonraki nesil gurur duyup, teslim ettiğin bayrağı daha yukarı taşımanın bilincinde olsun ve de bu ülkeye sahip çıksın.

Çünkü bugün yanı başımızda yaşanan bu savaşı, yarın bizim yaşayacağımızın bir garantisi yok.

1 <https://kuran.diyinet.gov.tr/tefsir/Nis%C3%A2-suresi/586/93-ayet-tefsiri>
2 <https://kuran.diyinet.gov.tr/tefsir/Furk%C3%A2n-suresi/2923/68-ayet-tefsiri>
3 https://webdosyasp.diyinet.gov.tr/muftuluk/UserFiles/yozgat/llceler/sorgun/UserFiles/Files/%C4%BONSANI%20HELAK%20EDEN%20B%C3%9CY%C3%9CK%20G%C3%9CNAHLAR_a8f5013b-17f1-433b-9f41-74779aa9ed3d.pdf