



## İçişleri Bakanı **ALİ YERLİKAYA**

*“Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için çalışmak tarihe borcumuzdur.”*

Sayın Bakanım milletçe verdiğimiz milli mücadelemizin sonunda Cumhuriyeti kurduk. Ve Cumhuriyetimiz 100. Yılına doldurdu. Böylesine tarihi ve anlamlı bir dönemde Cumhuriyetin 100. Yılında İçişleri Bakanlığını nasıl değerlendirmek istersiniz?

**T**abi sizin de ifade ettiğiniz gibi Cumhuriyeti kurmak ve onu bugünlere getirmek hiç kolay olmadı. Aslında bin yıldır Anadolu’yu vatan yaptığımız ve bildiğimiz günden beri hiçbir şey bizim için kolay olmadı. Her karışını şehit kanıyla sulayarak vatan yaptık bu toprakları. Ve yüzlerce sına-maya, tehdiye ve savaşa maruz kaldık bu topraklarda.

Hem mazide hem de atide istiklalimize kasteden “dahili ve harici bedhahlar” hep oldu. Onların varlığının yanında bu topraklarda Ulubatlılar, Nene Hatunlar, Hasan Tahsinler ve Ömer Halisdemirler de oldu. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için çalışmak tarihe borcumuzdur.

Bakanlığımız çok köklü bir tarihe sahip bunu vurgulamamız gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğunun Tanzimat Döneminde “Sadrazam Kethudalığı” olarak kurulan ve 1836 yılında “Mülkiye Nezareti”ne dönüştürülen ve en son 1837

yılında “Dahiliye Nezareti” adını alan bakanlığımız, 1859 ve 1913 yılları arasında yapılan düzenleme ve esaslar bugünkü yapıyı ortaya çıkarmıştır.

Cumhuriyetle birlikte günün ihtiyaçlarına daha uygun bir hale gelmiş ve süreç boyunca geleneğini, kurumsallığını koruyarak bugünlere gelmiştir. Devlet ve toplum hayatımızda çok büyük vazifeler üstlenmiştir. İç güvenlikten asayişe, kamu düzeninin korunmasından afet ve sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesine çok geniş kapsamda hizmetler vermektedir.

Bu hizmetlerin kalitesi, niteliği her geçen gün artıyor. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe ve kalkındıkça Bakanlığımızın gelişmesi de kaçınılmaz oluyor. Demokrasinin kurumsallaşması da Bakanlığımızın faaliyet alanlarında daha belirgin bir hal alıyor.

Her bakımdan çağın koşullarını takip eden sosyal ve teknik kapasitesini geliştiren bir bakanlığımız var. Bütün enerjisini ve birikimini Türkiye Yüzyılı’nda huzurun ve güvenin tesisi için ortaya koyan bir bakanlığımız var. Bakanlığımızın bugünlere gelmesinde emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Bakanım yaklaşık 34 yıllık bir kamu hizmeti tecrübeniz ile İçişleri Bakanlığı görevini üstlendiniz. İçişleri Bakanı olarak atanmanız nedeniyle yaşadığınız duygu ve düşünceleri bizimle paylaşabilir misiniz?

**Y**aşadığımız toplum ve medeniyet için “kamu” çok önemli bir kavram. Her insan,

“kamu” dediğimiz ortak yaşamı düzenleyen sistemin içinde yaşar, kamu kültürünün bir parçası olarak var olur. “Kamu” düzenini koruyan, 85 milyonluk büyük bir ülkenin güvenliğini sağlayan kurum ise İçişleri Bakanlığımız.

Kamunun huzur ve güvenliğinden sorumlu olan Bakanlığımıza, Bakan olarak atanmak, her şeyden önce büyük bir sorumluluk, aynı zamanda büyük bir mürettebat.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi bu göreve layık görmesi de ayrıca yüksek bir onurdur. 34 senesi mülki idarede, devlet hizmetinde geçen biri olarak, “Ankara’ya” çağrıldığımda

açıkça söylemek gerekirse sevinçten daha ziyade, düşünceliyim; bir taraftan mesleğin zirvesine ermenin onuru, bir taraftan vazifenin kutsiyeti ve ağırlığı...

Bizler, kamuya yani halka hizmeti Hakka hizmet olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Vazifemizi bu şuurla ifa etmeye devam edeceğiz. Bu görevi; bugün ben devraldım, yarın başka bir kardeşimiz devralacak.

Önemli olan makama oturduğumuz gün değil, oradan kalktığımız gün. Rabbimden; vazifemizi alnımızın ağıyla yapmayı, hayırlı hizmetlerle anılmayı, milletimize layık olmayı niyaz ediyorum.

*Bizler, kamuya yani halka hizmeti  
Hakka hizmet olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız.  
Vazifemizi bu şuurla ifa etmeye devam edeceğiz.  
Bu görevi; bugün ben devraldım,  
yarın başka bir kardeşimiz devralacak.*



Sayın Bakanım, bürokraside kaymakam, genel müdür ve vali olarak üst düzey görev ve sorumlulukları yüklendiniz. Bu kamu hizmeti süresince meslek hayatınızın dönüm noktası olarak değerlendirdiğiniz ve sizde yer eden tecrübelerinizden bahsedebilir misiniz?

**3**4 yıl, dile kolay... Kayseri, Felahiye'de Kaymakamlığa başlamanın üstünden 34 yıl geçti. Zaman su gibi ellerimizden akıp gi-

diyor. Suyun nereye aktığı ne kadar önemli ise ömrün de nereye harcadığı en az o kadar önemli.

Ömrüm, devletimize, milletimize hizmetle geçti, geçiyor. Bahtiyarım. Allah bana bir ömür daha bağışlasa, bu ömrü de devlete hizmet yolunda seve seve sarf ederim.

Gelelim sorunuza. Geçen şunca zaman içinde; her gün benim için bir dönüm noktasıdır desem, mübalağa etmiş olmam. Evet her yeni gün, her doğan güneş, benim için bir dönüm noktasıdır.

Bir yetimin başını okşamak, beli bükülmüş bir çınarın hayır duasını almak, yolda kalmışın yolunu açmak, bir şehidimizin yasını tutmak, bir gazimizle aynı sofraya diz kırmak, çiftçilerimizle el ele vermek, tarihi bir eseri ihya etmek, okul yaptırmak, evlatlarımızla karne sevincini paylaşmak, FETÖ'cü bir haini adalete teslim etmek, bölücülere yönelik

operasyon emri vermek, geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine, suç şebekelerine göz açtırmamak, nefes aldırılmamak... Hepsi benim için dönüm noktasıdır.

Eğitim amacıyla İngiltere'de bulunduğum yıllardan bugüne kadar; Kaymakamlık görevlerim, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüm, Şırnak, Ağrı, Tekirdağ, Gaziantep, İstanbul Valiliğim ve İçişleri Bakanlığı görevine atanmam... Evet hepsi benim için dönüm noktasıdır, hepsi yeni bir tecrübedir.

En önemlisi ne dersenez, buna 15 Temmuz hain darbe-işgal teşebbüsü derim. O karanlık gecede vatan-sız hainlere karşı milletçe verdiğimiz topyekûn mücadele sadece benim için değil; devletimiz için de milletimiz için de tüm mazlum coğrafyalar için de bir dönüm noktasıdır.

İşin esası sorduğunuz soruya ancak bir kitapla cevap verilebilir.



Sayın Bakanım,  
İçişleri Bakanlığı,  
ülkemizde Devlet  
teşkilat yapılanması  
ile halkımıza yönelik  
asli kamu hizmetlerini  
yürütmektedir.  
Bu hizmetleri  
yönlendirmenizde  
hangi temel hedefler  
ve ilkeleri esas almayı  
düşünüyorsunuz?

Sayın Bakanım, kadim  
bir devlet geleneğine  
dayanan mülki idare  
sistemi Türkiye’de  
ülke topraklarının  
yönetiminde kilit bir  
rol üstlenmektedir.  
Özellikle  
Cumhurbaşkanlığı  
Hükümet Sistemi’nin  
ana unsurlarından  
biri olarak varlığını  
devam ettirmektedir.  
Bu sistemin daha  
etkin çalışabilmesine  
yönelik düşünceleriniz  
nelerdir?

**D**evletin kuşaklar boyu aktarılan bir emanet olduğu fikri ile yetişmek oldukça önemlidir. Çok az coğrafyada bunu görebilirsiniz. Bizim devletimiz, asırlar boyunca

İçişleri Bakanlığını atmosferdeki oksijene benzetirim. Her yerdedir ama fark edilmez. Onsuz da yaşanmaz. Eğitiminizi tamamlar, zorlu sınavları kazanırsınız ve memuriyete girersiniz. Size bir mesai tanımlar devlet. Mesainiz biter, evinize gidirsiniz.

Ama mülki idare amirinin evi; ilçe, il, hatta ülke sınırlarıdır. Ailesi, sorumlu olduğu il veya ilçenin nüfusu kadardır. Çünkü mülki idare amiri olmak, bir meslekten öte bir yaşam biçimini seçmek, bir hayat tarzını benimsemek anlamına gelir. Bu da kendini devlete millete vakfetmekle eşanlamlı...

ca süregelen "devlet-ebed-müddet" fikrinin tezahürü olarak bugünlere gelmiştir.

Bu fikri ortadan kaldırırsanız geriye şekil kalır. Bu devlet fikrini ise hepimizin bildiği bir kavram ile ifade edeyim "Nizam-ı Alem".

Politik anlamını bir tarafa bırakırsak bizler millet olarak bu alemdeki nizamın vazgeçilmez bir parçasıyız. Kendimizi soyutlayamaz, olanları izlemekle yetinmeyiz. Tarihin her döneminde, tarihin akışına müdahale etmiş, yön vermiş bir milletiz.

Yeri geldiğinde uluslararası bir anlaşmanın ilkesini uygulamakla mükellefiz. Yeri geldiğinde "Dünya beşten büyüktür" der, dünyaya yeniden nizam verme iradesini gösteririz. İşte bu iradeyi ortaya koyduktan sonra Türkiye Yüzyılı'nı başlatmak nasip olur, yeniden yükseliş dönemi başlar.

Bunu bize söyleme gücü veren nedir? Güçlü bir yönetim sistemi. Devlet ve millet kaynaşır, ortak idealler etrafında kenetlenilebilirse bunu söyleyebiliriz. Daha önce de ifade ettiğim gibi, Cumhurbaşkanlığı Hü-

Genç bir kaymakam olarak makamdan çıkıp eve gitme niyetiyle yola koyulduğunuzda, Hükümet Konağından dışarı adım atar atmaz, çoğu zaman geri dönme ihtiyacı hissedersiniz. Tercih ettiğiniz mesleğin, bir yaşam biçimi olduğunu ilk orda anlarsınız. Bazen bir ilçede ışığı yanan tek oda da sizindir. Ben bu bakış açısıyla vazifeye başladım, 34 yıldan bu yana da böyle devam ediyorum.

Bu anlayış ve hissiyatı; her İçişleri mensubunun hayatına yansıttığını bilmek, görmek arzusundayım. İdareci; olaya, mekâna, zamana göre prensipleri kendisi belirler. Amacı, temel felsefesi bu olmalıdır.

kümet Sistemi, ikinci asra boy veren Cumhuriyetimizi daha ileri taşıma ve yükseltme ideal ve hedefidir. Devlet ve milletin aynı istikamete bakmasıdır.

Devlet fikrimizin derinliğini taşıyacak ve yine devlet geleneğimize gelen, bir hükümet sistemine ihtiyacımız vardı, kaçınılmazdı. Küreselliğe meydan okuyor, milli ideal ve iddialarımızı yeniden kuşanıyorsak, buna en uygun sistem, kararlı, etkin ve hızlı bir devlet yönetimidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu imkânı bize vermiştir. Sistemin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için yeni bir anayasa elzem. Türkiye, demokratikleşme sürecinde bunca yol aldıktan, dünya bu kadar değiştikten sonra hâlâ darbe anayasası ile yönetilemez.

Açık ve net ifade edeyim, bu Türkiye'ye yakışmayan bir manzara. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu, demokratik, çoğulcu, temel hak ve hürriyetleri esas alan yeni bir toplumsal mukaveleyi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah'ın izniyle inşa edeceğiz.



Sayın Bakanım,  
Bakanlık merkez ve  
taşra teşkilatı yanında  
bağlı kuruluşlar  
ile beraber kamu  
hizmetinde çalışan çok  
sayıda kamu görevlisi  
istihdam etmektedir.  
Bakanlığın misyonu ve  
vizyonu doğrultusunda  
kamu görevlilerinin  
motivasyonunu  
artırmaya yönelik  
hangi mesajları  
vermek istersiniz?

**i**çişleri Bakanlığı olarak merkez ve taşra teşkilatımızla, bağlı ve ilgili kuruluşlarımızla çok büyük bir aileyiz.

Aziz milletimizin ve bu cennet yurdun her karışında, hayatın hemen hemen her alanını ilgilendiren görevler icra ediyoruz.

Köylerimiz, mahallelerimiz, ilçelerimiz, illerimizde idareci ve mesai arkadaşlarımızla, mahalli idarelerimizdeki seçilmiş atanmış hepimiz, vatandaşımıza hizmet sunabilmek için omuz omuza görev yapıyoruz.

Nüfus ve vatandaşlıktan, yerel yönetimlere, trafikten asayişe, terörle mücadeleden zehir tacirlerine, siber suçlardan organize suçlara, düzensiz göçün önlenmesine kadar çok geniş bir yelpazede 600 bini aşkın hizmet neferimizle, Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için çalışıyoruz.

Aynı anda, orman yangınlarıyla mücadele ediyor, depremde yaraları sarıyor, konteyner kentler kuruyor, bir başka yerde selde mahsur kalan insanımızın imdadına koşuyoruz.

İçişleri Bakanlığı'nın başında, ortasında ya da sonunda müdahil olmadığı tek bir kamu hizmet alanı bulunmuyor. Hayatın her yerinde olmak, vatandaşımızı ve devletimizi yan yana tutmak zorundayız. Doğrusu, kapsamı geniş ve biraz da zor bir görevler manzumesi bu.

İçişleri Bakanlığı bir ordu ve her birinde bir başka düşmanla, farklı cephede mücadele ediyoruz. Sadece narko-terörle yaptığımız mücadeleden her ay bir Hollywood filmi senaryosu çıkar.

Milletimiz, haberdar olduğunu takdir edebilir. Haberdar olmadığını bilmemesi çok normal. Oksijeni görmenize gerek yok zaten. Bilinsin diye değil, huzur ve esenlik için mücadeleye ediyoruz.

Hülasa misyonumuz da vizyonumuz da haktan ve hukuktan taviz vermeden Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlamak.

Mücadelemiz kutsal. İçişleri ailesinin her bir mensubu vazifenin kutsiyetine vakıftır.

Bizler, devlet emanetinin bu kuşaktaki temsilcileriyiz. Bizden önceki-

lerden bu emaneti aldık, sonrakilere tertemiz teslim edeceğiz.

Bakanlığımız, milletimizin sunduğu kaynakla personelimizin mesleki ve sosyal hayatını destekleyen çalışmalar yapıyor. Kişisel gelişimden, sosyal aktivitelere kadar geniş bir yelpazeye yayılan çalışmalar bunlar.

İfade ettiğim üzere, İçişleri Bakanlığı ailesinden olmak elbette büyük bir övünçtür, çok yüksek bir motivasyondur.

Hiçbir destek veya övgü, dünyanın en dinamik ve nitelikli İçişleri Bakanlığı çalışanına kifayet etmeyecektir.

Bu ailenin bütün mensuplarını sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum.

Yıllardan beri Bakanlığımız çalışmalarını en güzel şekilde yansıtmayı hedefleyen, ele aldığı konuları derinlemesine tahlil ve incelemeyle okurlarına yeni ufuklar açan, benim de yakından takip ettiğim Dergimize yayın hayatında başarılar diliyorum.

Derginin editörü, yayın kurulu ve emek veren bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.

