



# TÜRKİYE YÜZYILI

## Güvenli ve Huzurlu Gelecek

#Türkiye'nin Huzuru

### ALİ YERLİKAYA - İçişleri Bakanı

**M**edeniyet değerleri ve tarihi kökleri itibarıyla Türkiye, büyük bir birikimi ve anlamı temsil ediyor. Göktürk devletinden Selçuklu devletine, Osmanlı devletinden Türkiye Cumhuriyeti devletine varıncaya kadar Kurtuluş Savaşı ile kurduğumuz ülkemizin kökü çok derinlerdedir.

Anadolu'daki bin yıllık varlığımız büyük bedeller ödenerek bu günlere gelmiştir. Anadolu'daki Türk varlığının sona erdirilmesi için nice işgal girişimleri ve nice saldırılara maruz kaldık.

20. yüzyılın başında meydana gelen, I. Dünya Savaşı sonrası başlayan işgal girişimleri bu niyetlerin en büyük göstergesiydi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin ortaya koyduğu istiklal ve istikbal mücadelesi "Kurtuluş Savaşı" olarak tüm mazlumlara ilham kaynağı oldu.

Elde edilen zafer neticesinde milletçe emsalsiz onur ve gururla yüzüncü yılını idrak ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruldu.

Türkiye Yüzylında hedefimiz; önleyici güvenlik anlayışını devreye sokarak devletimize ve milletimize yönelik bütün güvenlik risklerini ortadan kaldırmaktır.

Çok büyük bedeller ödendi, çileler çekildi. Genç yaşlı, kadın erkek ayırmaksızın şehidi, gazisi olmayan ev kalmadı.

İstiklal şairimiz M. Akif Ersoy'un "Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor" dizelerinde belirttiği gibi nice canlar şehadete erdi.

İşte bizim Cumhuriyetimiz; vatan, bayrak ve hürriyet sevdamızı, emsali olmayan milli ve manevi medeniyetimizi, kutlu değerlerimizi temsil etmektedir.

28 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısında 100. Yılı tamamlayacağımız Cumhuriyetimizin yarım kalmış hayallerini, hedeflerini, ülkemizin ve medeniyetimizin değerleri üzerinde yükselteceğimiz "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuzu açıkladı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle harekete geçen Türk Savunma Sanayinin öncü isimlerinden **Şakir Zümre**'nin yarım kalan hikayesini anlatan kısa film, aslında **"Türkiye Yüzyılı"** vizyonunun köklerini ve sürekliliğini ortaya koyuyordu. Yapılan hiçbir işin, atılan hiçbir adımın; köklerimizden, tarihimizden ayrı ve bağımsız olmadığını anlatıyordu.

Milletimizin kadim değerleri ve devletimizin köklü geleneklerinden aldığımız ilhamla bilimin, gelişmenin, adaletin ve merhametin ışığında **"Yeniden Büyük ve Güçlü Türkiye"** yolunda ilerleyişimiz devam ediyor.

3 Kasım 2002 tarihinden itibaren demokrasi ve kalkınma yolunda Cumhuriyetimizin en kritik atılımlarını siyasi, sosyal ve kültürel sınıfların ötesine geçerek milletimizin ortak aklı, ortak vicdanı ve ortak iradesiyle gerçekleştirdik.

Her düşünce ve her inançtan insanımız, Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekleştirilen devrim niteliğindeki hizmetlere katkı vermiştir.

Çünkü Milletimiz, Türkiye'nin artık yoklukların, krizlerin, güvenlik sorunlarının konuşulduğu bir ülke değil, geleceğin ve hedeflerin konuşulduğu bir ülke haline getirilmesini istiyordu.

Cumhuriyet tarihimizi **"Darbeler Zeminine"** oturtmak isteyen vesayet aklına ve onun adları farklı olsa da tüm yapılanmalarına karşı milletimiz; demokrasiyi, hukuku ve şeffaflığı ilke edinen bir anlayışın hâkim olmasını istedi.

Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki 21 yıllık kesintisiz yönetim süreci de milletimizin iradesinin ve isteklerinin hayata geçirildiği bir dönem oldu. Huzurdan güvenliğe, sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa, turizmden ulaşıma her alanda Cum-

huriyetimizin ilk asrının eksiklerini giderecek, ikinci asrının hazırlıklarını tamamlayacak **"Türkiye Yüzyılı"**nın üzerinde yükseleceği, eser ve hizmetler ortaya konuldu.

Bu eser ve hizmetler büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için atılan adımlardır.

Türkiye, büyük ve güçlü olmayı tercih etme durumunda değildir. Bizatihi, büyük ve güçlü olmayı başarmak zorundadır.

Çünkü yaşadığımız coğrafya bunu gerektirmektedir. Jeopolitik ve jeokültürel hatların kesişim noktasında bulunuyoruz. Bölgemizde uzun yıllardır süren bir istikrarsızlık söz konusu. İstikrarsızlaştırılan bölgelerin büyük çoğunluğu ise yüzlerce yıl bizim huzur ve güven iklimimizde yer alıyordu.

Gönül coğrafyası olarak ifade ettiğimiz bölgelerde yaşayan insanların gözleri, umutla Türkiye'de ve milletimizdedir. Büyük ve güçlü Türkiye, insanlık için huzur ve güven demektir. Tarihin omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluklar var.

Türkiye Yüzyılı vizyonu bu sorumluluk bilincinin tabii bir sonucudur.

Bireyden aileye, sivil toplum kuruluşlarından kurumlarımıza hepimize ayrı ayrı büyük görevler düşüyor.

Türkiye Yüzyılı birlik, beraberlik, dayanışma ve azimle çalışma ruhu gerektirmektedir.

## Türkiye Yüzyılı'nda Terörden Arınmış Bir Türkiye

Bu noktada; İçişleri Bakanlığı olarak inanıyoruz ki güvenlik sağlanmadan huzurlu ve dayanıklı bir toplum, kurumsallaşmış demokrasi ve güçlü bir devlet inşa edilemez.

Türkiye Yüzyılı birlik, beraberlik, dayanışma ve azimle çalışma ruhu gerektirmektedir.

Türkiye Yüzyılında hedefimiz, **"Türkiye'nin Huzurudur:"** Devletimize ve milletimize yönelik bütün güvenlik risklerini ortadan kaldırmaktır.

Terörle ve terörizmin tüm etkeleriyle kapsamlı ve kararlı mücadeleyi, bir kamu hizmeti anlayışıyla demokrasiden ve hukuktan güç alarak yürütüyoruz.

Terör eylemlerinin sadece sonuçlarıyla değil; terörizme kaynaklık oluşturan sebeplerle de mücadele anlayışımızı geliştiriyor, güçlendiriyoruz.

Bunun bir gereği olarak güvenlik yönetimini sürdürülebilir, kalıcı ve istikrarlı hale getirmeyi esas kabul ediyoruz.

Türkiye Yüzyılı'nın teröre ve terörizme karşı mücadele anlayışı, milletimizin gündeminden bunu nihai olarak çıkarmaktır.

Milletimizin kadim değerleri ve devletimizin köklü geleneklerinden aldığımız ilhamla bilimin, gelişmenin, adaletin ve merhametin ışığında **"Yeniden Büyük ve Güçlü Türkiye"** yolunda ilerleyişimiz devam ediyor.

Türkiye Yüzyılında ülkemizin her köşesinde, vatandaşlarımızın cadde ve sokaklarında huzurla yürüebilmesi, evlerinde ve tüm sosyal yaşam alanlarında güvenlik endişesi hissetmeden yaşayabilmesi için “istikrarlı iç güvenlik” anlayışıyla hareket ediyoruz.

## Türkiye Yüzyılında Uyuşturucuya Karşı Mücadele Vizyonumuz

Küresel bir veba ve felaket olarak gördüğümüz uyuşturucuya karşı temel yaklaşımımız “Türkiye’nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasa dışı bölge olmasını” sağlamaktır.

Bu mücadelede bakış açımız “uyuşturucu suçunu terörle eş değer görülmesidir.”

Çocuklarımızın ve gençlerimizin eline silah vermekle uyuşturucu

Huzur ve güvenlik anlayışımızın en önemli çalışma alanlarından biri de “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konusudur.

madde vermek arasında hiçbir fark görmüyoruz.

Bütün kurum ve kuruluşlarımızla ileriye dönük önemli adımlar atıyor, iş birlikleri tesis ediyoruz.

Hem arzla hem de taleple olmak üzere iki yönlü mücadele anlayışıyla hareket ediyoruz.

Talebi kıstırmayı ve yok etmeyi, arzla mücadelenin tamamlayıcısı olarak görüyoruz.

Teknik ve operasyonel düzeyde ortaya koyduğumuz mücadelemize, toplumsal yapılar ve özellikle annelerin katılım ve desteğini önemsiyoruz.

İnanıyoruz ki milletimizin duası ve desteği, terörle mücadelede olduğu gibi uyuşturucuyla mücadelede de yanımızdadır.

## Türkiye Yüzyılı’nda Organize Suç Örgütlerine Karşı Mücadele

Türkiye Yüzyılında ülkemizin her köşesinde, vatandaşlarımızın cadde ve sokaklarında huzurla yürüebilmesi, evlerinde ve tüm sosyal yaşam alanlarında güvenlik endişesi hissetmeden yaşayabilmesi için “istikrarlı iç güvenlik” anlayışıyla hareket ediyoruz.

Organize suç örgütlerinden çetelere, tefecilerden kaçakçılara milletimizin huzuruna ve güvenliğine kasteden tüm yapılanmalara karşı, hukuktan aldığımız güçle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Önleyici bir anlayışla yüksek teknolojiyi kullanarak kapasitemizi geliştirmeyi suç ve suçluyla mücadelede “geç kalmamayı” temel yaklaşım olarak benimsiyoruz.

Türkiye Yüzyılında suçun oluşmasını beklemekten, caydırıcılığı, güvenlik

güçlerimizin görünürlüğü ve suça meyilli kişilerin istismar edebileceği alan bırakmamak temel stratejimizdir.

## Türkiye Yüzyılında Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vizyonumuz

Huzur ve güvenlik anlayışımızın en önemli çalışma alanlarından biri de “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konusudur.

Toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması, kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadelemizin temel esasıdır.

Kadınların ve çocukların huzurlu ve güvende olmadığı bir yerde, aile birliği ve bütünlüğü huzurundan bahsedemeyiz.

Toplumun çekirdeğini oluşturan aile huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik anlayış ve ilkelerimizden asla taviz vermeyeceğiz.

Sebebi, kaynağı ne olursa olsun kadın ve çocuklara yönelik şiddetin tüm boyutlarıyla önlenmesi için birçok önemli proje ve yeniliği hayata geçiriyoruz. Teknolojik ve operasyonel bütün imkanlarımızı kullanıyoruz.

## Türkiye Yüzyılı’nda Göç; Gönüllü, Güvenli, Onurlu Geri Dönüş

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın en ciddi küresel güvenlik sorunlarının başında göç meselesi gelmektedir.

Bölgemizde siyasal, ekonomik ve sosyal krizler nedeniyle yaşanan istikrarsızlık, coğrafi olarak göç rotalarının üzerinde bulunmamız, ülkemizi düzenli ve düzensiz göç süreçleriyle karşı karşıya bıraktı.

Sınırımızın hemen altında oluşturulmak istenen terör koridoru ve bölgede terör örgütlerinin lehine değiştirilmek istenen demografik yapı, göçün hem geçiş hem de hedef ülkesi olmamıza sebebiyet veriyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde göç meselesine yaklaşımımızı; binlerce yıllık medeniyetimiz, tarihimiz ve insanlık anlayışımızla şekillendirdik.

12 yıldır insanı önceleyen, aynı zamanda kamu düzenimizden ve güvenliğimizden taviz vermeyen bir göç anlayışını hayata geçirdik.

Dünyada yükselen ırkçılık anlayışıyla şekillenen göç politikalarına aldırış etmeden kaçak göçle ve göçmen kaçakçılıyla mücadeleyle, sosyal uyum süreçlerinden **“Onurlu, Güvenli ve Gönüllü Geri Dönüş”** stratejisine kadar **“Bütüncül Göç Yönetimi”** anlayışını uyguluyoruz.

Göç yönetiminin ihtiyaç duyduğu koordinasyonu, kurumsal ve hukuki altyapıları oluşturarak iç istikrar ve güvenliğimizden taviz vermeden göç meselesini yönetiyoruz.

Türkiye Yüzyılında temel stratejimiz **“göçü kaynağında engelleme”** stratejisi üzerine kuruludur.

Ülkemizi düzensiz ve kaçak göçün rotası olmaktan çıkarmak birincil önceliğimizdir.

Ülkemizde bulunan sığınmacıların onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşleri noktasında çalışmalarımız devam edecek.

## Türkiye Yüzyılı'nda Afet: Afetlere Dirençli Toplum, Dirençli Şehirler

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde Kahramanmaraş merkezli büyük depremler meydana geldi.

Göç yönetiminin ihtiyaç duyduğu koordinasyonu, kurumsal ve hukuki altyapıları oluşturarak iç istikrar ve güvenliğimizden taviz vermeden göç meselesini yönetiyoruz.

Asrın felaketi olarak tanımlanan bu depremler 11 ilimizde büyük bir yıkım ve can kaybına neden oldu.

Öylesine büyük bir afetle karşı karşıya kaldık ki sadece ülkemiz ve 11 ilimiz değil komşu ülkeler Suriye ve Lübnan'da da büyük yıkımlar meydana geldi.

Ülke olarak coğrafi konumumuz gereği başta deprem olmak üzere ciddi afet risklerimiz mevcut.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamında yaşanan afetler göstermektedir ki; afetlere ne kadar hazırlıklı olunursa olunsun, can ve mal kaybı yaşanabilmektedir.

Ülkemizde afetlere en kısa sürede müdahaleyi, can ve mal kaybını önlemeyi başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin gönüllü iş birliği, desteği ve katılımıyla sağlamayı hedefliyoruz.

Afet öncesine, anına ve sonrasına yönelik toplumsal bilinci geliştirmek temel amaçlarımız arasındadır.

Devlet-millet dayanışmasıyla afetlerin oluşturduğu yaraları hızlıca saran bir Türkiye olmayı sürdüreceğiz.

Olası deprem ve afet senaryolarını dikkate alarak arama-kurtarma ekiplerinin sayısının artırılmasından, teknolojik ve lojistik altyapımızı güçlendirmeye, sismik tehlike ve risk haritalarımızın güncellenmesinden, şehirlerimizin dirençli hale getirilmesine ve STK'larımızın afetle müdahale kapasitelerinin artırılmasına kadar her alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılı, afetlere karşı dirençli toplum ve şehirlerin yüzyılı olacaktır.

## Türkiye Yüzyılı'nda Güçlü Türkiye Güçlü Sivil Toplum

Türkiye Yüzyılı'nın inşasında **“güçlü sivil toplum güçlü Türkiye”** anlayışı çerçevesinde güçlü bir sivil toplumu tesis etmek, demokrasimizi güçlendirmek ve katılımıcılığı artırmak demektir.

Bu noktada 2002 yılından bugüne kadar dernek sayısı yüzde 33 artmış ve günümüz itibarıyla da faal dernek sayımız 101.190'a yükselmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşlarımızla koordinasyon ve iş birliğini geliştirmek,

Türkiye Yüzyılı'nın inşasında “güçlü sivil toplum güçlü Türkiye” anlayışı çerçevesinde güçlü bir sivil toplumu tesis etmek, demokrasimizi güçlendirmek ve katılımıcılığı artırmak demektir.

“Türkiye Yüzyılı” olarak adlandırdığımız bu dönem; ülkemizin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel birçok alanda kaydettiği büyük ilerlemeleri simgeliyor.

etkinliklerini artırmak, kapasite ve hizmet kalitelerini yükseltmek amacıyla Bakanlığımızca destekleyici ve teşvik edici çalışmalar artarak devam etmektedir.

Başta sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri olmak üzere, üniversite ve kamu kurum-kuruluşlarımızın temsilcilerinden oluşan “**Sivil Toplum İstişare Kurulu**” çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye Yüzyılında hayata geçireceğimiz **Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2027)** çalışmalarında, son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.

Hedefimiz Türkiye Yüzyılında Türk sivil toplum kuruluşlarını dünyanın en etkin, yumuşak güçlerinden biri yapmaktır.

## Türkiye Yüzyılı’nda Yeni Anayasa: Özgürlükler Yüzyılı

Ülkemiz uzun yıllardır vesayet odaklarına hizmet için hazırlanmış bir anayasa ile yönetildi.

Yaklaşık on yılda bir millet iradesine ilkel, modern, post-modern darbelerle ve muhtıralarla engel olan yapıların tahakkümü yeni anayasa ile tamamen son bulacaktır.

Sivil, demokrat ve özgürlükçü bir anayasa, ülkemizin huzurunu güçlendirecek, milletimizin refahını artıracak, çoğulculuğu, adaleti ve hukukun üstünlüğünü kalıcı olarak inşa edecektir.

Bütün vatandaşlarımızın özgürlüklerini garanti altına almayı, gençliğimizin geleceğe umutla bakmasını sağlayacak ve milli iradenin ürünü olacak yeni anayasayı Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun tamamlayıcısı olarak görüyoruz.

“**Türkiye Yüzyılı**” olarak adlandırdığımız bu dönem; ülkemizin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel birçok alanda kaydettiği büyük ilerlemeleri simgeliyor.

Bu sürecin başarıları, ülkemizin gelecekteki potansiyelini ve uluslararası arenadaki etkinliğini artırarak sürdürme yolunda önemli bir adımdır.

Bizim için Türkiye Yüzyılı hedefleri, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi olan **Atatürk’ün “Hedefimiz, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmaktır.”** sözünün bir tamamlayıcısı niteliğindedir.

Ülkemizin önümüzdeki yıllarda siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda elde edeceği başarılarla güçlenerek, küresel manada etkinliğini her geçen gün daha da artıracığına olan inancımız tamdır.

Bu dönem; ülkenin geçmişini onurlandıran, bugününü kucaklayan ve yarınını şekillendiren bir dönemdir.

Bu uğurda atılan tüm adımlar da ülkemizin gelecekteki başarılarının teminatı olacaktır.

Cumhurbaşkanımız **Recep Tayyip Erdoğan**’ın ifade ettikleri gibi “**Türk milleti tarih boyunca sahip olduğu derin kültürü ve zengin mirası ile ön plana çıkmış, istiklal ve istikbal mücadelesinde tarihin en büyük destanını yazmış ve yazmaya da devam edecektir.**”

Ülkemizin önümüzdeki yıllarda siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda elde edeceği başarılarla güçlenerek, küresel manada etkinliğini her geçen gün daha da artıracığına olan inancımız tamdır.

Türkiye’nin Yüzyılı, insan haklarına saygı, adalet ve toplumsal refahın artırılması için bir taahhüttür ve bu vizyonun gerçekleştirilebilmesi için toplumun her kesiminin desteği elzemdir.

Kadim medeniyetimizden aldığımız ilhamla ülkemiz, dinamik nüfusu ve kararlı yönetim anlayışı ile aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir.

Türkiye Yüzyılı;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a dek verilen bağımsızlık, demokrasi ve kalkınma mücadelesinin devam eden hattıdır.

Türkiye Yüzyılı, devletimizin sonsuza dek payidar olması için ortaya konan stratejik akıldır.

Türkiye Yüzyılı, huzurun ve güvenin mutlak tesis edileceği yüzyıldır.