



Sadece insan mı?

KIZILAY VE YARDIMSEVERLİK MEDENİYETİ

Eser ÇAPADAĞ / Kızılay Yalova Şubesi Yön. Krl. Üyesi

Türk Milletinin milli karakterlerinden biri yardımsever ve şefkatli olmasıdır. Kurduğu medeniyetlerin muhtevasına bakıldığında bu hususiyetler göze çarpar. Vakıflar ve yardım kuruluşları vasıtasıyla insan merkezli faaliyetler, bugün ve geleceğe insani bakımımızın nişaneleridir.

Sadece insan mı? Hayvanata ve bitkilere bile şefkat nazarıyla bakarız. Yetimhaneler, imarethaneler, kuş evleri, sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gözeten kuruluşlar bunun en bariz örnekleridir.

Bu medeniyet tasavvurunun en köklü kuruluşlarından biri de Türk Kızılayı'dır. Dünyanın neresinde yaşanan bir afet ve sancı varsa, Kızılay'ın şefkat eli oralara uzanmaktadır.

Kızılay'ın tarihi ve misyonuna dair kısa bir bilgiyi şöyle aktarmamız mümkün:

- 11 Haziran 1868 tarihinde **“Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti”** adıyla kurulan Kızılay,
- 1877'de **“Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti”**,
- 1923'de **“Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti”**,
- 1935'te **“Türkiye Kızılay Cemiyeti”** ve
- 1947'de **“Türkiye Kızılay Derneği”** adını almıştır. Kuruluşu **“KIZILAY”** adını büyük önder Atatürk vermiştir (1).

Kızılay'ın amacı, her nerede görülür ise, hiçbir ayırım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, iş

birliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancılığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir (1).

Kızılay'ın amacındaki bir cümle dikkat çekicidir; “hiçbir ayırım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak...”

Türk Kızılay'ını; Trablusgarp'ta, 1. Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Erzincan Depremi'nde, Kıbrıs Barış Harekati'nde, Endonezya'da, Suriye'de kırmızı hilaliyle yardım ederken görüyoruz. Yunus Emre'nin dediği gibi,

“Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için

Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim”

Gönüller yapmak... Ayırım yapmadan insan gönlünü hoş etmek. Acıyı paylaşmak, yarıları sarmak, sıcak bir tas çorba ile bir battaniyede kalpleri ısıtmak. İnsan yardım etmek için mesafe tanımamalıdır. Acıyı paylaşmak, yardım eli uzatmak bir bakıma da Hakk'a yakın olmaktır. Kolektif bir koşudur hayırda yarışmak...

Genel Başkan Dr. Kerem KINIK Beyin bir sözü ile yazıyı noktalayalım:

“İyilik bulaşıcıdır. Birisi tarafından cesaretlendirilerseniz iyilik için mücadele edersiniz. Kızılay'ın tarihi işte böylesi hikâyelerle dolu. Bu hikâyeleri ne kadar çok anlatırsak dayanışmamızı artırırız. Bu anlamda bu hikâyeleri anlatmaları için yazar ve yönetmenlere ricada bulunuyoruz.” Hikâyelerimizi anlatın, çünkü iyilik bulaşıcıdır.”

Devletimizin ve vatandaşlarımızın desteği ile her geçen gün güçlenen ve büyüyen bu güzide kuruluşumuz, gönüller yapmaya, gözyaşlarını silmeye devam edecektir.

(1) www.kizilay.org.tr